

Ereveld der Gefusilleerden in de tuin van de VRT.



Weinig mensen weten het, maar waar nu de gebouwen van de VRT en RTBF staan, stond vroeger de Nationale Schietbaan ook wel Tir National genoemd. Deze gebouwen werden in de jaren 60 afgebroken. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog executeerden de Duitsers politieke tegenstanders. Het "Ereveld der Gefusilleerden" ligt wat verborgen tussen de parking en de gebouwen van de openbare omroep. In totaal staan er 365 kruisen van Belgische, Franse en Engelse verzetsmannen en -vrouwen.



Enkele bekende :

- Edith Cavell, een Engelse verpleegster die tijdens de Eerste Wereldoorlog Engelse soldaten naar het neutrale Nederland smokkelde. Ze stierf voor het vuurpeleton op de Tir National in 1915 en is later overgebracht naar Engeland.
- Op 20 oktober 1943 werden er verscheidene leden van het Comet-ontspanningsroute gefusilleerd. Comet werd opgericht door Dédée De Jongh, toen 25 jaar, en geïnspireerd door het verhaal van Edith Cavell. Zij overleefde het concentratiekamp van Ravensbrück en werkte na de oorlog in Afrika met melaatsen.

• De uit Oekraïne afkomstige joden Alexandre (Choura) en Georges (Youra) Livchitz, deze waren begin jaren 20 met hun moeder naar België gevlucht. Alexandre was een van de leiders van de verzetsgroep Groupe G, zijn jongere broer was officieel niet bij het verzet maar was wel een van de drie helden die op 19 april 1943 de 20ste trein naar Auschwitz – Birkenau wist te stoppen in Boortmeerbeek en zo joden hielp te ontsnappen. Beide werden begin 1944 geëxecuteerd.



bron : Wikipedia