

Hulde aan 2Lt Samuel Franklin Cody van het 41st Squadron -Royal Flying Corps

23 januari 2017 - Perth Cemetery-China wall Zillebeke



Een beetje Gentse geschiedenis

In 1895, nodigt Mevrouw Lenka, directrice van het vaste circus te Gent, "De Hippodroom" of ook "De Drie Sleutels" genoemd, gevestigd rond het Sint-Amandsplein (Kattenberg en St-Amandsstraat), The King of Cowboys SAMUEL FRANKLIN CODY met zijn familie uit om op te treden als eregasten in haar circus (20-28 maart 1895).

De act met scherpschutterij als hoofdthema moet bijzondere bijval gekend hebben want op 1 juni 1895 stichten enkele Gentse schutters de CODY CLUB.

SAMUEL FRANKLIN CODY (oorspronkelijke naam COWDERY)

Is een Amerikaanse avonturier die tijdens zijn jeugd opgroeide tussen cowboys die hem leerden schieten, paardrijden en overleven in het Wilde Westen. Hij laat zijn naam veranderen in Cody, zo sticht hij verwarring met de echte " Buffalo Bill", William Cody, om zichzelf te promoten als showbusiness artiest.

Hij toert in Amerika en Europa met zijn show. Later begint hij zich te interesseren in de luchtvaart en wordt één van de belangrijkste pioniers van de ontwikkeling van vliegtuigen in Groot Brittannië. Uit zijn relatie met LELA BLACKBURN DAVIS wordt hun enige zoon geboren.

SAMUEL FRANKLIN LESLIE CODY – called Frankie (Bazel-Zwitserland, 7 september 1895) Hij gaat als piloot in dienst bij het RFC (Royal Flying Corps) meer bepaald in het 41ste Squadron (opgericht in april 1916 - gestationeerd in Fort Rowner).



7613 2Lt S.F. LESLIE CODY (called FRANKIE) N° 41 Squadron Royal Flying Corps, Abele - België - november 1916

De Eenheid was uitgerust met de F.E.8 (Fighter Experimental number 8), een Britse tweedekker vervaardigd door The Royal Aircraft Factory. Het jachtvliegtuig was uitgerust met een duwschroef zodat de piloot met zijn Lewis Gun kon vuren zonder enige belemmering van de propeller. Zijn eenheid wordt op 15 oktober 1916, overgeplaatst naar het vliegveld te Abele bij Poperinge.

Op 23 januari 1917 om 14u24 om precies te zijn, stijgt hij met zijn F.E.8 op te Abele en geraakt in een luchtgevecht verwickeld boven Boezinge. Hij moet zich verdedigen tegen een overmacht van 4 vijandelijke toestellen. Cody wordt dodelijk geraakt en sneuvelt boven Passendale.

Hij wordt begraven in Zillebeke op het Perth Cemetery – China Wall.



www.wereldoorloginbeeld.be